

Nr 1
2008

intacts

vänner

Kallelse till Föreningen Intacts Vänner ÅRSMÖTE

*onsdagen 26 mars 2008 kl 19.00 i
Trefaldighetskyrkan, Södra
Strandvägen 3, Örebro*

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Föreningen Intacts Vänner 10 år

Rykande färsk rapport från Indien

Enklare förtäring

Lotterier

*Varmt välkomna
Styrelsen*

Anmälan om deltagande senast den 24 mars 2008 till Barbro Redin, telefon 019/106 054, nummerpresentatör eller epost barred@telia.com.

Varmt tack för
allt stöd

God fortsättning
på nya året

Jag, vill på styrelsens vägnar framföra vårt tack till Er alla som stödjer föreningens arbete och som har bidragit på olika sätt. Vi är alla mycket glada över att föreningen har fler medlemmar i år och att vi med Er hjälp har kunnat samla in mer pengar till olika verksamheter i Indien. Längre fram i nyhetsbrevet får du en kort sammanfattning av föreningens arbete under året.

Beskedet om SIDA:s beslut angående vår projektansökan för Möjligheternas Land har dröjt. SIDA hade sammanträde veckan före jul och inte förrän den 9 januari fick vi veta det positiva beslutet. SIDA beslutade att bevilja vår ansökan. 189.000 kronor finns nu disponibla för utvecklingsarbete. Föreningens egeninsats är 21.000 kronor. Mer information om projektet kommer i vårt nästa nyhetsbrev.

I styrelsen är vi fyllda av engagemang och lust att arbeta vidare med våra olika uppdrag.

Styrelsen för föreningen Intacts Vänner
Britt-Marie Strandahl

Samarbete med Intact Designs

I slutet av februari reste jag och en lärarkollega för första gången till Indien. Efter 8 år som medlem i Intacts Vänner och 3 år som fadder kändes det mycket spännande och besöket hos

Intact blev en av resans verkliga höjdpunkter. Jag hade då efter 2 års intensiv kontakt med Thomas Ebenezer äntligen kommit en bra bit på väg i samarbetet med Intact Designs. Ett samarbete som mognade fram efter Thomas besök i Stockholm hösten -04. Efter 30 år i textilvärlden, med min huvudsakliga gärning inom undervisning och produktutveckling, kändes det utmanande att vara med och ge de kvinnor – väverskor och sömmerskor - som arbetar hos Intact en chans att få nya kunskaper i textilt hantverk och med det förhoppningsvis också ökade försörjningsmöjligheter och högre livskvalitet.

Tillsammans med en svensk värenommerad textilkonstnär och formgivare startade jag det samarbete som ska generera beställningar och arbete åt hantverkarna hos Intact Designs. Många provsändningar och åtskilliga kvalitetsdiskussioner senare var vi så äntligen på plats i Tamil Nadu och byn K. Sathanur. Där hade vi glädjen att träffa Thomas med familj, medarbetare och eleverna på ISS och sist men inte minst hantverkarna och deras ledare och koordinator Mr Murugesh.

Han är ca 30 år ung, textilt utbildad men mycket ödmjuk inför ny kunskap. Han har viljan att göra sitt absolut bästa både för sina hantverkare och inför sin chef Thomas som han hyser stor respekt för. Det var fantastiskt att möta dessa positiva människor som under så enkla förhållanden och med så enkla redskap och vävstolar producerar våra beställda textilier. Under två dagar hade vi intensiva diskussioner och praktiska genomgångar av nya lösningar för att ytterligare förbättra kvaliteten på sömnadsarbetena. Kvalitetsförbättringar är den största utmaningen för Mr Murugesh och Intact Designs. Och samtidigt det ständigt pågående och viktiga arbete som är nödvändigt för att textilierna ska tilltala svenska konsumenterna.



Efter besöket på Intact hade jag och min kollega förmånen att under några dagar resa runt i Tamil Nadu, för att med Mr Murugesh som guide besöka flera textilföretag. Bland andra besökte vi det textilfärgeri som färgar in garnerna till våra textilier. Det var intressant att se hur man där arbetade med miljöfrågorna och återanvände vattnet från alla färgbädd utan att förorena floder och vattendrag. Textilfärgerierna är annars de största miljöbovarna inom textilindustrin i Tamil Nadu och om detta har det talats och skrivits mycket även i svensk media. Ett besök som gjorde stort intryck på Mr Murugesh var hos den supermoderna textilfabrik som producerar tyger åt det välkända

svenska textilföretaget Linum. Via mina svenska kontakter fick vi möjlighet att bli visade runt i fabriken.

Hoppet lyste ur ögonen på Mr Murugesh när han fick höra att företaget startade i Indien för 40 år sedan och då med endast två handvävstolar. En fantastisk utveckling som visar att allt är möjligt.

Överallt på vår resa möttes vi av vänlighet och öppenhet och människors glädje över att få kontakt med västerlänningar gick inte att ta miste på. Möjligheten till samarbete med väst-världen anses här som en förmån och det känns härligt att veta.

I början av april mottog vi så äntligen den första leveransen av textilier från Intact Designs och vår glädje var stor över att kvaliteten och sömnadsarbetena blivit så bra. Textilierna säljs nu i utvalda inredningsbutiker i Stockholm. Och nu i slutet av november har vi fått hem den andra kollektionen textilier.

Jag och min formgivarkollega hoppas att kunna fortsätta ge Intact Designs beställningar på nya textilier, vilket ska generera mera kunskaper och trygga försörjningsmöjligheter för kvinnorna. Min personliga önskan är att försäljningen av textilierna så småningom ska ge tillräcklig avkastning så att jag återigen kan besöka Intact och då anordna utbildning och workshops för hantverkarna. Det finns oerhört mycket mer att lära ut och med mera kunskaper ökar möjligheterna för Intact Designs att ta emot order även från andra beställare.



Jag hoppas att vid annat tillfälle få återkomma och berätta mer om textilierna. Om någon är intresserad av att redan nu få veta mer så är du hjärtligt välkommen med frågor till info@addliving.se.

Med vänliga hälsningar
Elisabeth Windesjö

Vårt arbete under 2007

Årsmötet beslutade att anordna ett Konstlotteri under 2007. 5000 lotter har sålts och resultatet blev 100.000 kronor till en jeep och två oxar och en oxkärra till det nya projektet Möjligheternas Land - yrkesutbildning och arbete för unga förståndshandikappade. Många konstnärer hade skänkt vinster till ett värde av 46.000 kronor. Ett särskilt tack till dem och till Er alla som bidragit med att sälja lotterna. Dragningen genomfördes i slutet av september och vinsterna delades ut vid föreningens höstmöte.

Sammanlagt har föreningen samlat in 655.937 kronor under året. De administrativa kostnaderna har varit 26.593 kronor - en ökning från förra året beroende på att kraven från Stiftelsen för insamlingskontroll har ökat och föreningen anlitar en professionell revisor. Kostnaderna för att anordna Konstlotteriet ingår. De administrativa kostnaderna täcks av föreningen medlemsavgifter och utgör 3,9 % av de insamlade medlen.

Antalet fadderbarn vid Intacts Special School är 70. Här har vi inte riktigt nått målsättningen. Fler faddrar är välkomna.

Föreningen har 141 flickor från bergsbyarna i Kalryan Hills och ett par byar utefter kusten, som får sin skolgång genom faddrar. Den första flickan som fick en fadder har slutat skolan efter att ha utbildat sig till den indiska motsvarigheten till undersköterska. Faddrarna som har stött henne har nu tagit en ny flicka .37 barn har faddrar från byn Keelajur vid kusten. Vår målsättning var att nå 65 barn.

Fem informationsblad har skickats ut till faddrar och medlemmar. under året. Allt fler har meddelat sin epostadress, så antalet blad som skickas med vanlig post har minskat.

Föreningen har i december 266 medlemmar. Redan nu har vi fått nya medlemmar för 2008. Målsättningen var att vi skulle ha 250 medlemmar.

Medlemmar i styrelsen har varit ute och informerat om föreningen och föreningens arbete. Varje informationstillfälle har inneburit att pengar har kommit till föreningen. Redan nu finns det tre möten inbokade för 2008, varav ett i Linköping i januari, Kumla bibliotek i april och en förening i Örebro under kommande höst.

Tidningen Företagarna hade en artikel om Föreningens verksamhet med uppmaning att ge alternativa julklappar i form av tegelstenar. Artikeln publicerades i december och nådde ut till 50.000 prenumeranter.

Föreningen genomförde i början av året en förstudie kring projektet Möjligheternas Land. I maj lämnades en ansökan om medel för utveckling in. Avsikten är att starta ett treårigt projekt för att utveckla yrkesutbildning och möjligheter till försörjning för unga vuxna utvecklingsstörda.

INCREDIBLE INDIA ... Härligt motsägelsefullt !

Dags att resa. Vart? Till Indien förstås. Det vore synd att åldras utan att ha upplevt Indien. Halsbrytande kontraster - ett påträngande och underbart minne för livet.

Många säger att Indien är oöverskådligt och svårt. Jag har slutat att söka en mening med allt. Jag är helt frälst av denna subkontinent som inte liknar något annat land jag under mitt långa liv har besökt.

Våren 2007 reste jag runt i Tamil Nadu med Britt-Marie Strandahl som reseledare + 13 glada medresenärer. En oförglömlig resa från storstad till landsbygd, från berg till dalar. Att övernatta i garage, kyrka och hemma hos urbefolkningen gav krydda åt tillvaron och berikade upplevelserna.



Min dröm var att komma tillbaka till Indien och uppleva mer av dess kultur. Denna gång styrdes färden till delstaten Madhya Pradesh för att hälsa på min gode vän Suramya som är kristen präst i staden Jabalpur. Detta möte var och förblir oförglömligt.

En otroligt fin människa som tillsammans med sin fru öppnade sitt hem och tog hand om mig som en prinsessa. Trots små medel visste de inga gränser hur många presenter de skulle ge mig och min familj. En gästfrihet som värmer hjärtat och som förde oss ännu närmare. Efter ca 10 dagar kom jag tillbaka till Delhi och beslöt mig för att resa runt i delstaten Rajasthan i nordvästra Indien.

Med bil och privatchaufför bar det iväg den 14 nov - 27 nov. Första gången i mitt liv jag har haft privatchaufför. Vilken lyxresenär jag är.

Rajasthan är ett mångkulturellt land - färgstarkt, upplevelserikt! Fullastade kamel- och oxkärror, överfyllda bussar, fattiga byar, otroligt vackra maharadja palats och tusenåriga tempelstäder och fort, rikedom och fattigdom vägg i vägg. Vackert hantverk - kvinnorna ute i byarna broderar och syr. Vackra silver-smycken, textilier, målningar - you name it!

Vi åkte ca 340 mil kors och tvärs genom Rajasthan - varje minut en njutning av kulturupplevelser. Den största behållningen blev dock min

kamelritt ut i öknen - eller det skulle bli all time high, trodde jag. Men efter ca 1 km blev jag sjösjuk på mitt ökenskepp och fick vandra tillbaka till fots med kamelen i släp. Men skam den som ger sig. På kamelkärra åkte jag ut igen i öknen och sov under stjärnhimlen och månskenen och njöt av stillheten som ju annars är en bristvara i Indien! Detta var en oförglömlig upplevelse. Jaisalmer - ökenstaden med sitt gyllene fort - otroligt imponerande och ger en starkt återspeglning av historien.

Tigersafari i Rambanbore Nationalpark blev avslutningen men tigern hade inte vaknat än i tidiga morgonstund utan vi fick noja oss med att betrakta tigerspåren i sanden. Tur att jag hade köpt en tigertavla av en konstnär.

Tillbaka i myllret i hippiekvarteren i Delhi. Trots skiten, fattigdomen, larmet, trafiken, trängslan, kor mitt i gatan, känner man sig lycklig. Lycklig över att få uppleva mångfalden. Lycklig över att allt inte behöver vara så perfekt. Det är nyttigt för oss från Sverige att komma ur vår ankdamm och se oss omkring i världen. Indien lockar med sitt myller och mångfald. Indien är annorlunda.

UPPLEV INDIEN! Tveka inte Men ta med i beräkningen 'en gång Indien - alltid Indien'!

The Indian girl SYLVA
Delhi 29 november 2007

Värva medlemmar - Medlemsavgiften är 100 kronor

I slutet av oktober 2007 har föreningen 266 medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kronor. Du som inte har förnyat Ditt medlemskap gör det genom att sätta in 100 kronor på postgiro 90 11 31-3 och märk talongen Medlemskap 2008.

Hjälp oss att skaffa fler medlemmar!

Pengarna kommer fram

Av våra insamlade medel kostade administrationen under 2007 3,9 %. 96,10 av varje insamlad hundralapp ges direkt till verksamheten.

De administrativa kostnaderna täcktes under året helt av medlemsavgifterna

Vill du arbeta som volontär för INTACT i Indien ?

Föreningen Intacts Vänner är en ideell organisation vars ändamål är att bistå INTACT, Integrated Action Trust, med i första hand insamlade kontanta medel.

Nu inbjuder föreningen Intacts Vänner också till möjligheten att arbeta som volontär inom de olika verksamhetsområden som organisationen INTACT bedriver i Indien.

Volontärbetet utförs på skolan i Trichy, i bergen Kalryan Hills eller i projekt som pågår på östkusten.

Du som ansöker som volontär måste vara medlem i Intacts Vänner, se mer om medlemskap och organisationen Intacts Vänner på www.intactsvanner.com. På hemsidan finner du mer information och ansökningshandlingar för uppdraget.

Har du frågor kontakta Monika Doverud e-post monika.doverud@oreline.net

Fadderbarn

Det finns många barn som saknar faddrar. Hjälp oss att sprida information om föreningen och dess fadderverksamhet.

Avgiften för fadderskapet för barnen i Intact Special School, barn med beteckningen SE är för 2007 2400 kronor.

Avgiften för fadderskapet för flickorna är 1100 kronor, för de yngre flickorna. När de börjar 8 - 9 klass ökar avgiften till 1600 kronor per år.

Avgiften för fadderskapet för de tsunamidrabbade barnen är 1100 kronor. Barnen har beteckningen ICF.

Pengarna betalas in på postgirokonto 90 11 31-3. Märk talongen med barnets beteckning och året som avgiften avser. Det underlättar för kassören.

Anmäl intresse till Britt-Marie Strandahl, telefon 0581/54090 eller epost bm@strandahl.se.

Köp tegelstenar

Varje tegelsten kostar 100 kronor. När Du köper en tegelsten får Du ett tackkort med en numrerad sten. Vi behöver sälja många tegelstenar. för att möta andra framtida behov.

Köp en eller flera tegelstenar genom att sätta in pengar på postgiro 90 11 31-3, märk talongen med tegelstenar.

Adressändring

Meddela föreningen om ändrad adress, både postadress och e-postadress. Det underlättar för oss och bidrar till att hålla nere kostnaderna för distribution av information.

Styrelsens planerade möten

Under 2008 planerar vi styrelsemöten:
- 5 mars