



Foto: Margareta Fintling

Intacts Vänner

– dåtid, nutid, framtid

Intervju med Pell Uno Larsson, sittande ordförande

Du har varit ordförande för Intacts Vänner under lång tid, hur började kontakten mellan Sverige och Indien?

Det började med att Högskolan i Örebro startade en kurs som hette "Solidaritet, bistånd och utveckling". I kursen ingick tre veckors fältstudier i Indien. Det var strax innan jul 1992 som vi åkte ner till Tamil Nadu med vår första grupp studenter. De flesta av dem skulle bli lärare men det fanns också studenter från andra utbildningar.

Volontären Margareta berättar

Ridterapi sponsras av Örebrofamilj

Kallelse till årsmöte

Och det var under denna första resa du mötte Thomas Ebenezer?

Ja, han var vår tolk och jag lärde känna honom väl. Jag stannade kvar i Indien några veckor efter det att gruppen åkt hem för jag ville undersöka om kursen kunde vara något för Vårdhögskolan och våra studenter. Jag bad Thomas hjälpa mig att få se hur sjukvården fungerade i Indien. Vi reste omkring mycket och besökte olika sjukhus och inrättningar.



Det blev fler resor med studenter under åren som kom. Hur många gånger har du själv varit i Indien?

Jag har nog varit där 35 gånger sedan 1993. En gång försökte jag räkna ut hur länge det skulle vara i tid och jag kom fram till att det måste vara minst 3 ½ år. Jag brukade ta semester och vara kvar ett tag i Indien efter att gruppen åkt hem.

Intacts Vänner har funnits sedan 1999? Varför startade ni föreningen?

Thomas Ebenezer fick en son som behövde tid för att lära sig saker. I den statliga skolan var aga tillåtet om barnen inte kunde sin läxa. De privata skolorna var bättre men de tog inte gärna emot funktionsnedsatta barn och var dessutom dyra. Thomas var bekymrad över hur sonens skolgång skulle bli och det ledde till att han själv startade en liten särskola 1994. Han satte också upp en egen stiftelse som han kallade Intact India.

Hemma i Örebro var vi några som ville stötta Thomas och hans skola. Vi försökte samla in pengar på olika sätt. Vi importerade dukar, handdukar och annat och sålde det här i Sverige. Vi ordnade konserter och lotterier och skickade ner pengar till Thomas.

Och denna skola ledde till att Intacts Vänner bildades?

När jag kom hem från Indien 1998 kände jag att vi måste få till något mer långsiktigt stöd. Det var då vi bildade Intacts Vänner. Vi bestämde oss för att bygga en skola, började sälja tegelstenskort för att samla in pengar och skolan blev klar 2002.

Vad hoppas du inför framtiden när det gäller föreningen?

Jag hoppas att vi hittar fler eldsjälur till projektet plus att vi får tag på bra ledare i Indien. Vi är en liten ideell förening och här i Sverige gäller det att hålla föreningen vid liv och få in pengar. Sen måste vi få in yngre folk i Intacts Vänner, det är viktigt att lämna plats för yngre förmågor.

Och varför ska man välja att gå med just i Intacts Vänner tycker du?

Föreningen har ett 90-konto och vi har mycket låga insamlingskostnader, ca 4 procent. Vi arbetar ideellt, ingen tar betalt och vi har volontärverksamhet. De pengar som sätts in går dit de ska. Det var också Thomas idé från början och verksamheterna drivs nu av mycket kompetenta personer i Indien. Vi är noga med att ha kvalitet i verksamheten, utvecklingen har inte gått alltför fort.

Du måste vara nöjd med din insats Pell Uno?

Jo det är klart, det har ju gått oerhört bra om man tänker på utvecklingen från början. Det är med stor glädje jag kan avgå som ordförande. Men vi ska också komma ihåg att framgången är beroende på medlemmarna och styrelsens arbete.

Anne Agardh

Rapport från en volontär

Det här är det bästa jag gjort, tänker jag när jag ligger på mitt nyinköpta blåa linneöverkast på min säng på Intact Special School i Tiruchirappalli.

Mitt mottagande här på skolan har varit och är varmt och välkomnade. Thomas och en socialarbetare mötte mig på flygplatsen, morgonen efter min ankomst hälsade eleverna mig välkommen med sång och en blomsterkrans av garn. Därefter träffade jag Karuna som presenterade verksamheten, visade lokalerna och vi startade en diskussion om mina uppdrag. Man kan verkligen bli imponerad över allt arbete som utförs.



Mina första intryck av Indien är att det mesta kan beskrivas som Sveriges motsats. Som exempel; hemma är det kallt och snö, här är det 30 grader varmt, jättebougianvillor flödar av rosaröda frodiga blomster, andra lika stora träd har ett överflöd av gula blommor. Här åker hela barnfamiljer, ofta kvinnor med fladdrande vackra färgrika saris med flera barn bakpå scootern, alla utan hjälm. Livsfarligt, javisst men det ger trots allt en känsla av frihet. Här verkar mycket bestå av kaos, hemma av ordning. Inget av detta stämmer sannolikt, folk här som hemma har fullt sjå med sina vardagsliv.

Lägg till alla nya ljud så blir min beskrivning komplett: böneutropare, bollywoodlåtar från högtalare, höns som kacklar, processioner, kor, getter allt åkompanjerad av tutande, tutande, tutande trafik.

Ni ska ha ett stort tack alla Intacts Vänner, som erbjuder mig denna möjlighet, så kul! Fortsättning följer från en glad och svettig Intactmedlem i Trichy!

Margareta Fintling

Intact informerar och inspirerar



Som en av många aktiviteter i det Forum Syd-finansierade projektet anordnar Intact uppsatstävlingar som barn på olika skolor i Tamil Nadu får delta i. Ämnet handlar alltid om alla människors lika rättigheter och lika möjligheter och det är en uppskattad aktivitet som verkligen bidrar till att förändra attityder i samhället gentemot funktionshindrade. I januari hölls prisutdelning och Thulasi kammade hem första platsen med sin fina uppsats. Snyggt jobbat!

Läs uppsatsen på vår hemsida:

www.intactsvanner.com/uppsatstavling.php

Anna säkrar ridterapi



Vår dotter Anna har ridit i Karlslund i många år. Ridterapi med ledsagare har varit bra för Annas balans och en höjdpunkt i veckan. Tyvärr har Anna drabbats av svår spasticitet som gör henne oförmögen att röra armar och ben. Då vi sett hur betydelsefull ridterapi har varit för Anna vill vi i Annas familj svara för att denna

viktiga del av INTACT's verksamhet kan fortsätta – åtminstone fram till 2025.

Elisabeth o Anders Bylin, Örebro

intacts

vänner

Om adressaten är okänd returnera till
Ulla Winroth, Ekevägen 6B, 702 37 Örebro

Resa till södra Indien

– en resa i dansens tecken

I Tamil Nadu lever den folkliga dansen såväl som den klassiska indiska dansen med på olika sätt. På den här resan ser vi ibland på, ibland dansar vi med.

Resan börjar i Chennai (Madras) och slutar i Tiruchirapalli i Tamil Nadu, den sydligaste indiska delstaterna, den är också den fattigaste och mest traditionella. Vi beger oss även upp i bergen till en liten by i fantastisk natur där vi bor på gästhemmet till en skola för bergstammarnas barn som Intact driver. Resan går vid årskiftet 2018-2019. Anmäl ditt intresse till pia.lamberth@sensus.se, bindande anmälan senast 30 juni 2018.

Tack till:

- Restaurang Livin i Örebro som sponsrat Intacts Vänner under november 2017 genom att skänka 10 kr per portion av sopplunchen. Det blev 11.770 kr!
- Jubilarer i Ängelholm som önskat att man tänkte på Intacts Vänner istället för att uppvakta med gåvor
- Familjen Bylin som sponsrar ridterapi
- Väsby församling i Skåne som skickat in kollektpengar
- Alla medlemmar som satt in en extra slant när de betalat medlemsavgiften

Ulla Winroth, Kassör

Kallelse till Intacts Vänner årsmöte 2018

Den 24 mars kl.14.00

Plats: Föreningarnas Hus Slottsgatan 13A Örebro

Välkomna till ett trevligt årsmöte! Efter de sedvanliga årsmötesrutinerna får vi veta mer om läget vid Intact India. Vår vice ordförande Ellen Helander samt kassör Ulla Winroth som nyligen varit där kommer att berätta och visa bilder. Vi får också veta hur jobbet går vidare här hemma i föreningen.

Till kaffet får vi möjlighet att ta lotter och kanske köpa alster från Opportunity campus. Den som vill kan bidra med något hembakat eller en lotterivinst. Tänk på att vi kan endast ta emot kontanter. Varmt välkomna och ta gärna med intresserade vänner!
Pell Uno Larsson, ordf.

Styrelsen för Intacts Vänner

Intacts nyhetsbrev

Material till nästa nyhetsbrev ska vara oss tillhanda:

- till nr 2: 1 augusti

- till nr 3: 15 november

Maila till: anne.agardh@gmail.com

Hälsningar, Anne Agardh, redaktör

Intacts Vänner

Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftelsen INTACT i södra Indien. Intacts Vänner är en religiöst och politiskt obunden förening som bistår fattiga och utsatta barn och familjer ur de lägsta kasterna i delstaten Tamil Nadu. Intacts Vänner stödjer en skola för barn med funktionsnedsättning och sponsrar unga flickors utbildning. Intact har också yrkesinriktad verksamhet för unga vuxna med funktionsnedsättning. Dina pengar kommer fram! Intacts redovisning av 90-kontot visar att nästan 97 procent av pengarna når projekten i Indien.

Kontakta styrelsen:

intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör

Telefon: 019-24 08 43

ulla.winroth36@gmail.com

plusgiro 90 11 31-3